

The Martyrs of Gorcum

In 1572, at the beginning of the Eighty Year's War, the hostilities between the Sea Beggars and the Catholics reached a nadir: in various places, priests and monks were murdered. When the Sea Beggars captured Gorcum on 26/27 June 1572, they also imprisoned a group of Catholic clergymen. They were tortured for almost two weeks to force them to renounce their faith.

On 5 July 1572, they were taken by barge to Brielle to be questioned. After a show trial they were sentenced to death. In the night of 9 July, the nineteen clergymen were hanged in a barn at the Convent of Saint Elizabeth at Rugge, just outside Brielle. On 29 th June 1867 the nineteen Martyrs of Gorcum were canonised by Pope Pius IX in the Church of Saint Peter in Rome.

In July and August, in the fortified towns of Gorinchem and Brielle, several exhibitions and other activities are organized to commemorate the canonization 150 years ago. One of the goals is to emphasize the awareness of the need of mutual tolerance and respect.

For more information see the websites below.
Meer informatie is te vinden op de onderstaande websites.

Gorcums Museum

Grote Markt 17 Gorinchem
Geopend dinsdag t/m zaterdag 10-17
zondag 11-17
www.gorcumsmuseum.nl

Bedevaatskerk

Rik 5 Brielle
Geopend in juli en augustus:
maandag t/m zondag van 13-17
www.martelarevangorcum.nl

Historisch Museum Den Briel

Markt 1 Brielle
Geopend in juli en augustus:
dinsdag t/m zaterdag 10-17
zondag 13-17
in juli en augustus ook op:
maandag van 10-17
www.historischmuseumdenbriel.nl

Tussen de Bedevaatskerk en het Historisch Museum Den Briel rijdt van zondag 10 juli t/m zondag 21 augustus 2 x per middag een GRATIS PENDEL PER PAARDENTRAM (muv de woensdagen en op zaterdag 30 juli tijdens Brielle Blues). De inzet van de paardentram is een samenwerkingsverband tussen Manegé Stal-Flicka en Paardenhouderij Aelbrechtshoeve.



**150 Jaar Herdenking
Heiligverklaring
Martelaren van Gorcum
juli en augustus 2017
Gorinchem en Brielle**

HISTORISCH & EIGENTLIJK
**MUSEUM
GORCUMS**



BEDEVAARTSOORD
**HH. Martelaren van Gorcum
BRIELLE**

De
Tachtigjarige
Oorlog
**HISTORISCH
MUSEUM
DenBriel**



Op 29 juni 1867 werden de negentien Martelaren van Gorcum in de Sint-Pieter in Rome heilig verklaard door Paus Pius IX. De Bisschoppelijke Brielse Commissie van het Bisdom Rotterdam en de gemeentelijke musea van Gorinchem en Brielle besteden aan 150 jaar heiligverklaring gezamenlijk aandacht met een speciaal publieksprogramma in juli en augustus. Niet alleen de historische feiten worden herdacht; ook wordt de bewustwording van de noodzaak van onderlinge verdraagzaamheid en tolerantie benadrukt.

Wie zijn de Martelaren van Gorcum?

In 1572, tijdens de door Willem van Oranje geleide Opstand in de Nederlanden tegen het Spaanse gezag, werd in Gorinchem een groep rooms-katholieke geestelijken door de watergeuzen gevangen genomen, gemarteld en naar Brielle afgevoerd. Omdat de geestelijken trouw bleven aan het katholieke geloof en de paus werden zij -na een schijnproces onder leiding van Lumey, aanvoerder van de watergeuzen- ter dood veroordeeld. In een turfschuur bij het Elisabethklooster, even buiten Brielle, werden 19 geestelijken in de nacht van 8 op 9 juli opgehangen. Op de plaats waar zij zijn opgehangen werd in de 19de eeuw ter nagedachtenis een houten kapel met een Ommegang gebouwd.

In de Ommegang staat een koepelvormig monument (ciborium) dat aangeeft waar de turfschuur heeft gestaan. Sinds 1932 vervangt een stenen kerk de houten kapel: de Bedevaatskerk. Binnen staan negentien houten beelden van de martelaren opgesteld. De kerk heeft twee processie-gangen met een expositie over de geschiedenis van het heiligdom. Jaarlijks rond 9 juli wordt met een nationale bedevaart de sterfdatum van de martelaren herdacht.

In het **Gorcums museum** wordt uitgebreid en permanent aandacht geschonken aan de geschiedenis, zaligverklaring en heiligverklaring van de martelaren van Gorcum. Ook wordt daar ingegaan op de verering van de martelaren wereldwijd.

Het **Historisch Museum Den Briel** presenteert de geschiedenis van de negentien martelaren binnen de context van het hoofdthema van het museum: De Tachtigjarige Oorlog. In de zogenoemde Martelarenzaal zijn behalve relieken ook onderdelen van het koor uit de houten bedevaartskapel te zien.

150 Jaar Herdenking Heiligverklaring Martelaren van Gorcum

De herdenking van 150 jaar heiligverklaring vindt plaats in Gorinchem en in Brielle. In Gorinchem wordt de museale presentatie over de martelaren van Gorcum uitgebreid met aandacht voor het in voorbereiding zijnde project 'De Open Kathedraal'. Dit voorziet in een open opstelling langs de rivier de Merwede van een aantal (te restaureren) gebrandschilderde glas-in-loodramen uit de voormalige rooms-katholieke kerk in de Haarstraat in Gorinchem.

Aan de hand van een maquette wordt dit bijzondere bouwplan in beeld gebracht. Ook de geschiedenis van de totstandkoming van deze kerkraden in de periode 1936-1949 zal de revue passeren. Dit alles gaat vergezeld van een presentatie over de wijze waarop de Martelaren van Gorcum in de loop der tijd elders in Nederland in gebrandschilderd glas-in-lood zijn afgebeeld.

In het Historisch Museum Den Briel wordt de vaste presentatie over de Martelaren van Gorcum uitgebreid met een tijdelijke tentoonstelling van bijzondere bruiklenen van het Streekarchief Voorne-Putten, de Koninklijke Bibliotheek, Museum Catharijneconvent, het St. Janscentrum, het Gorcums Museum en de Bedevaatskerk. En uit het buitenland: De Mindere Museum te Sint-Truiden, het M-Museum te Leuven en de Universiteit Leuven.



De Bedevaatskerk organiseert op 8 juli de jaarlijkse Bedevaart. In de maanden juli en augustus is de kerk elke middag voor bezoekers geopend en vinden rondleidingen plaats in de kerk en de Ommegang.

